

skoleÖRyTMIfestival

Nu var det äntligen dags att visa upp det vi hade övat på!

Vi i klass 8 hade övat in en stavövning med hjälp av våran eurytmilärare Elisabeth Sydhagen och pianist Margareta Gruszka.

Det var ca 300 elever från femton olika waldorfskolor runt om i Sverige som skulle komma och visa upp vad de hade övat på eller övade på.

RESAN

Vi startade dagen kl 07.30 på skolans parkering, där bussen skulle hämta oss. När vi hade lastat bussen full, satte den fart mot Järna, där vi skulle få bo. När vi var framme lastade vi av och bar i väg med packningen till Örjanskolans musiksalsal där den skulle stå under dagen. När allt var klart var det dags att gå bort mot kulturhuset där vi skulle få information om vad vi skulle göra under dagen.

Dagen i Järna startade med en lek. Vi skulle springa ihopsatta med rep och jaga varandra. Det vita-laget skulle jaga de blå, de blå skulle jaga de svarta och de svarta de vita. När vi lekt klart var det dags att äta mat. Det serverades potatissoppa i klass 4s klassrum. Soppan smakade mycket bra och när den var uppäten var det dags att gå och lyssna på ett föredrag om Eurytmi. Det var mycket som skulle hinnas med och näst på schemat var flashmoben som Kefas Berlin skulle hålla i. Det gick riktigt bra och vi kunde få till en hyfsat bra uppvisning tillsammans. Nu hade vi kämpat tillräckligt på ett tag så nu var det dags att ha fri aktivitet då man fick göra vad man ville. En del var ute och hade det skoj, andra spelade kort i solen och några tog det bara lugnt. När kvällsmaten var serverad och vi hade hämtat våra grejer och packat upp liggunderlagen och sovsäckarna var det äntligen dags att gå bort mot scenen som vi skulle uppträda på. När vi var där bytte vi om till de vita och svarta kläder vi skulle ha under uppvisningen. Vi var nummer fyra ut. Det var fullsatt i lokalen och vi hade allas uppmärksamhet när vi kom ut på scenen. Vi gjorde vad vi skulle och lyckades riktigt bra. Det var ingen som tappade staven eller missade något. Vi fick applåder och gick av scenen, lämnade stavarna och gick runt huset och satte oss i publiken för att titta på de andra som uppträdde. Det var en lång föreställning med två

pauser. Det var intressant att se och man fick en glimt av eurytmi-ämnet på ett annat sätt. När föreställningen var klar samlades alla utanför för att se på en eldshow som Uppsala Waldorfskola framförde på ett mycket bra sätt.

På kvällen var det dags för disco, de hade riggat med utrustning i kulturhusets cafe' och vi fick gratis glass och dricka.

Det var klart kl 23.00 och då var det fritid igen fram till kl 01.00. Nu hann vi träffa andra elever och vi bytte nummer med en del.

När kl var tillräckligt var det dags att gå och lägga sig eftersom vi skulle upp ganska tidigt och åka hem dagen efter.

På bussresan hem var de flesta trötta men vi festade på ändå ;)

Det var en trevlig resa som blev av tack vare Elisabeth Sydhagen!

//Eyvin Lewald